

kern- punten... 19



zesde jaargang nr. 19

december 1991

Inhoudsopgave

in dit nummer:

| | |
|--|---------------|
| Redactioneel | pag. 2 |
| Colofon | pag. 2 |
| Van de voorzitter | pag. 3 |
| Het winkeltje van Heintje Verkade en hoe het verder ging | pag. 4 en 5 |
| De Vlag | pag. 6 |
| De Kerstmarkt | pag. 7 |
| Open Monumentendag 1991 | pag. 8 |
| Noordwijkse tekeningen | pag. 9 |
| De Overtuin | pag. 10 en 11 |
| Opening Voorstraat | pag. 12 en 13 |
| Noordwijks wel en wee | pag. 14 |
| Het wonen in een oud huis | pag. 15 |
| De eerste foto van Dorpskernkinderen | pag. 16 |
| Kerstmarkt 1991 en Agenda | pag. 17 |
| Levensgevaarlijk | pag. 18 |
| Voor U geknipt | pag. 19 |
| Aktie "Duimecruydt voor de kerktuin" | pag. 20 en 21 |
| Dorpskern in het kort | pag. 22 en 23 |
| Nieuwjaarswens van Jacobus Passchier | pag. 24 |

“Kernpunten” is een uitgave van de Vereniging De Oude Dorpskern te Noordwijk Binnen.

SECRETARIAAT:

Brigitte Filbry
Wilhelminastraat 31
Noordwijk ZH

CONTRIBUTIE:

Postbank: nr. 13 19 964
Leden in Noordwijk: min. f.15
Leden buiten Noordwijk: min.f.20

REDACTIEADRES:

Voorstraat 109
2201 HR Noordwijk ZH

REDACTIE:

Annie Bink
Madeleine van Dijk-Lely
Michiel de Mooy
Tom Verburg

LOSSE NUMMERS:

Zie redactieadres

COLOFON:

Verenigingslogo: Wil de Mooy
Cover: Arthur Staal
Lay-out: Michiel de Mooy

BESTUURSSAMENSTELLING:

Voorzitter: A.W. Verburg
ViceVz.: Mw A.Bink-van Ammers
Secr.: Mw B. Duindam-Filbry
Penmr.: Mw.C.M.Alders-Verhoeven
Lid: D.J. den Haan
Lid: F.E. Boonstra
Lid: vacant
Lid: R.F. Kemper

DE VERENIGING STELT ZICH TEN

DOEL: “De bevordering en het behoud van de leefbaarheid op zowel historische en sociale grondslag in en rondom de oude dorpskern in Noordwijk Binnen van de gemeente Noordwijk (.....)
Zij tracht dit doel te bereiken door actieve samenwerking van bewoners en ondernemers in dit gebied, in nauw overleg met de overheid, en door alle middelen, die het doel van dienst kunnen zijn”.

Overname van artikelen: in vele gevallen mogelijk in overleg met de redactie.



Vereniging „De Oude Dorpskern”
te Noordwijk



Redactioneel

Het negentiende nummer van Kernpunten proberen we vóór de Kerstmarkt te laten verschijnen. Niet alleen om de Kerstmarkt aan te prijzen, maar ook omdat het tijd is. Tijd om nog eens terug en vooruit te blikken. Het combinummer 17/18 bleek hier en daar vervelende type-fouten te bevatten. Uiteraard wordt Kernpunten, hoewel het vaak haastwerk is, gecorrigeerd. Helaas is de gecorrigeerde tekst niet op de bestemde diskette terecht gekomen. We bieden de gedupeerde auteurs onze excuses aan! Hopelijk gaat het met dit nummer beter...
In dit nummer tekeningen van een 17-jarige getalenteerde Binse: Petra van Schie.
In het volgend nummer: uitgebreid aandacht aan de gerestaureerde “Lindenhof”.

de redactie

Van de Voorzitter

Tom Verburg

Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we niet zeggen dat het een erg rustig jaar was. Niet dat zoiets erg is, het toont aan dat er genoeg gebeurt in deze buurt. Ingeslapen zijn we hier niet. Aan de andere kant zie je dat er steeds meer belangstelling van de gemeente voor deze buurt komt. Er valt nog genoeg te doen, we moeten goed opletten dat het de goede kant op blijft gaan, zoals op pagina 20 de sponsorideeën voor de kerktuin. Warm aanbevolen!

Vooruit kijkend hopen we dat de restauratie van "*De Lindenhof*" het komend jaar zijn beslag zal krijgen. Het belangrijkste onderwerp van komend jaar zal wel het bestemmingsplan voor het Beschermd Dorpsgezicht te Noordwijk Binnen worden. We hopen dat de gemeente zo sportief zal zijn om ons tijdig inzicht te geven!

Al met al roepen we U goede feestdagen en een voorspoedig 1992 toe!



Het winkeltje van Heintje Verkade en hoe het toen verder ging.

*Madeleine van
Dijk-Lely*

Heintje Does trouwde in 1874 met Jan Verkade, de baasknecht bij de bloembollenfirma van Johannes De Groot. Het jonge paar woonde de eerste jaren in een huisje aan de Gooweg. Ze kregen al gauw een aantal kinderen (in het geheel zes) waar Heintje het natuurlijk druk mee had. Toch vond ze na een tijdje de zorg voor de kinderen en huishouden niet boeiend genoeg of misschien ook vond ze het inkomen van haar man niet voldoende.

Ze ging eens piekeren over de mogelijkheden en bedacht dat ze best iets zou kunnen bereiken met een manufacturenzaakje. Ze besprak een en ander met Jan en toen er aan de van Limburg Stirumstraat kort daarop twee huisjes te koop kwamen besloten ze een bod te doen op het kleinste. Jan moest daarvoor een vrije dag vragen aan zijn baas om naar de veiling te kunnen gaan. De Groot hoorde het verhaal aan en zei toen: "Weet je wat Jan, laat mij maar voor jullie naar die veiling gaan, ik heb daar meer verstand van". Zo gezegd, zo gedaan. Op de avond van de veilingdag kwam De Groot langs bij Jan en Heintje die natuurlijk in spanning zaten. "Nou", zei hij "ik heb het grote huis maar gekocht, dat kleine daar heb je niets aan". Gelukkig was hij toen ook bereid de financiële problemen die de hogere kosten meebrachten te helpen oplossen.

Zo trok toen de familie Verkade in 1881 naar de van Limburg Stirumstraat en opende Heintje haar winkel. Ze had ongetwijfeld een aangeboren talent voor het vak, want zonder enige opleiding wist ze haar zaakje in een paar jaar tot bloei te brengen. Wat verkocht ze zoal in haar winkeltje? Waarschijnlijk in hoofdzaak stoffen per meter of liever gezegd per el, stoffen als pilo, manchester, flanel, bevertien en cheviot. Verder garen en band, knopen en andere fournituren en toch ook al wel confectieartikelen als broeken, hemden en schorten.

Toen de jongens wat groter werden koos de oudste het vak van zijn vader maar de twee daaropvolgende zoons gingen hun moeder helpen. Ze deden dat door her verkoopareaal uit te breiden door er met de hondenkar op uit te trekken. Zo wisten ze de omzet van de zaak aanzienlijk te verhogen. De jongste zoon Hein ging als enige toen hij van school afkwam een paar jaar in de leer bij een grote manufacturenzaak in Den Haag. Hij heeft daar waarschijnlijk door het andere leven in een stad zijn blik wat verruimd en veel geleerd. In 1904 werd vader Jan ziek (hij stierf in 1905) en moest Hein weer thuiskomen om zijn moeder bij te staan in de winkel, daar zij veel tijd nodig had om haar man te verplegen. Hein kwam naar huis en zette er samen met zijn broers meteen flink de schouders onder. Het gevolg was dat er in 1907 na een grootscheepse verbouwing een echte winkel verrees met een flinke winkelpui met twee etalages. Het knusse winkeltje van Heintje was nu een volwassen manufacturenzaak geworden! Broer Jan vertrok in die tijd naar Wassenaar waar hij een tweelingwinkel van het Noordwijkse pand betrok. Voortaan dreven toen Bert en Hein de zaak met op de achtergrond de steun van moeder Heintje. Hein had een fenomenale warenkennis en Bert een aangeboren zakengevoel. Het ging dan ook steeds beter met de zaak ondanks oorlogen en crisisjaren.

Hein trouwde in 1921 met Agaath Luyben, die eerst al vele jaren als verkoopster in de winkel had gewerkt. De grote betrokkenheid bij de zaak werd door dit huwelijk versterkt. Door de jaren heen werd er steeds uitgebreid en gemoderniseerd. De Verkades liepen en lopen steeds voorop met vernieuwingen of het nu indertijd electrisch licht in de etalage betrof of de open "show-cases" van nu.

Ook de derde generatie, de zonen Koos (met vrouw Joop Hoogeveen) en Bert vonden hun bestemming in de familiezaak en zij hebben de laatste grote verbouwingen bewerkstelligd. En nu zien we in de van Limburg Stirumstraat na de splitsing van 1985 twee grote moderne winkels respectievelijk "de

Bedderie" en de "First Lady". Deze worden geleid door telgen van de vierde generatie n.l. Hein en Marian Verkade. Zij doen dit met dezelfde grote inzet en voortvarendheid als het voorgeslacht, een garantie voor verder succes. Een succes dat de vereniging "De Oude Dorpskern" hun en alle Verkades van harte toewenst.



1.



2.

Verbouwingen.



a. winkelgevel 1907



b. winkelgevel 1920



c. winkelgevel 1980



d. winkelgevel Heiden



3.



4.



5.

De familie.

1. Heintje Verkade, Does 1892-1930.
2. Jan Verkade 1891-1905.
3. Hein Verkade 1888-1967.
4. Agathe Verkade, Lugten 1888-1969.
5. Bore Verkade 1876-1955.
6. Kees Verkade in het begrafenis 1957
7. Jero Verkade, Hoogveen in het begrafenis 1957
8. Bore Verkade in het begrafenis 1957
9. Hein Verkade in begrafenis 1986.
10. Marian Verkade in begrafenis 1983



6.



7.



8.



9.



10.



1991.

De Vlag

E.J. van Dijk

Nu de jaarlijkse concentratie van dagen waarop algemeen wordt gevlagd achter de rug is, verdient het wellicht aanbeveling eens in te gaan op de vraag wanneer en hoe onze vlag kan en mag worden gehesen.

Er is over dit onderwerp niets in een wet geregeld, zelfs de kleur niet; er zijn alleen officiële maar niet bindende richtlijnen. Als klaur wordt natuurlijk het rood, wit en blauw aangegeven. Men wordt voorts geacht de vlag alleen uitgestoken te houden tussen zonsop- en ondergang en dat alleen op de volgende dagen:

- op verjaardagen van de Koningin, de Prins der Nederlanden (prins-gemaal), de Prins van Oranje (de troonopvolger) en op de officiële koninginndag, die thans wordt geacht te vallen op 30 april.
- op 4 mei (herdenking der gevallen) van 18 uur af halfstok tot zonsondergang; bij georganiseerde herdenkingen wordt de vlag na afloop van de plechtigheid eerst in top gehesen en pas bij zonsondergang neergehaald.*
- op 5 mei (bevrijdingsdag).
- bij bijzondere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld bezoeken van vorstelijke personen, in de plaats die wordt bezocht en bij optochten in het algemeen (bloemencorso e.d.).

De laatste jaren wordt het steeds meer de gewoonte de vlag ook als versiering of bij particuliere gelegenheden te gebruiken, b.v. bij een familiefeest of een geslaagd examen dan wel om de aandacht te vestigen op de eigen nering. Men doe dit vooral met mate, er zijn immers zoveel andere fraaie dundoeken; lokale vlaggen, seinvlaggen of fantasie-dundoeken³ maar dan niet aan elkaar genaaide stukken van bestaande vlaggen!). Wil een Horeca-gelegenheid kenbaar maken welke nationaliteiten daar welkom zijn, dan gebruike men niet meer dan één vlag per land.

Er zijn nog allerlei andere regels, b.v. wanneer en hoe buitenlandse vlaggen officieel kunnen worden gehesen. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat een officiële vlag er correct en schoon uit moet zien en vrij moet kunnen wapperen. Moeilijk uitvoerbaar is echter de ouderwetse regel dat versleten vlaggen moeten worden verbrand. Tenslotte, andere landen, andere gewoonte's (zie het boekje "vlagprotocol" van Sierksema). In een aantal Zuid-Amerikaanse landen viert men op 14 oktober de Dag van het Ras (welk?) en in Spanje en Portugal op 1 januari de Dag der Besnijdenis van onze Heer.

* Men spreekt over neerhalen van de vlag, niet over strijken. Het strijken van de vlag betekent n.l. capituleren. Dit is in de geschiedenis van ons koninkrijk slechts tweemaal gebeurd, na schromelijk misbruik van macht eerst door Duitsland en daarna door Japan.



De Kerstmarkt

't Is als blijde zonneschijn
in deze donk're dagen.
Hoe kan een mens nog treurig zijn
en vol bitt're vragen?

Langs alle kanten straalt het licht
als zuiv're diamanten,
dat als een flonk'rend kerstbericht
de weg vindt naar de klanten

Luid klinkt het schallen der trompet
terwijl de kind'ren zingen,
mensen lopen met een schuifeltred
om de kraampjes heen te dringen.

Het klokje in de denneboom
zingt zacht een liedje van verlangen
naar een lang vergeten droom
waarvan de schaduw nog bleef hangen.

Zo mijm'rend in het kaarsenlicht
voel ik de blijdschap binnenstromen
en mij koest'rend voor de stal, heel dicht,
fluister ik: 'U zijt wellekome.

Bep van Oosten

Open Monumentendag 1991

Wat blijft ons bij van de Open Monumentendag dit jaar?

Tom Verburg

De commissie heeft goed werk verricht. Elk jaar wordt de Monumentendag aantrekkelijker, komen er activiteiten bij. In veel gemeenten wordt deze dag georganiseerd door een ambtelijke werkgroep, zeg maar door de gemeente, maar in Noordwijk is het een niet-ambtelijke commissie, zeg maar vrijwilligers. Het budget is niet al te groot, dus het blijft voor zo'n werkgroep schipperen.

In Noordwijk Binnen werd een ambachtenmarkt georganiseerd. Ook waren tal van woningen te bezichtigen. Gelukkig was het aangenaam weer, evenals de avond tevoren bij de opening van de Voorstraat.

De dag begon op feestelijke wijze in de Raadzaal, waar wethouder Salman op de hem karakteristieke wijze de dag opende, daarbij de vereniging "De Oude Dorpskern" zeker niet vergetend. Centraal stond deze dag de aanbieder van de hekken bij de Grote Kerk, aangeboden door de Rotary. Deze hekken, hoewel wat wonderlijk van kleur, werden naar ontwerp van koster Hoek vervaardigd in de stijl van de hekken bij het Douzamonument in de kerk. Kloeke, stevige hekken zijn het, die de kerk van een passend cachet voorzien. Hulde voor de ontwerper, de makers, en vooral natuurlijk de gulle gevers die, naar wij hopen, in Noordwijk Binnen een dankbaar object voor nog meer vrijgevigheid hebben gevonden. Dank, Rotarians!

Toevallig werd in de kerk op deze blijde dag tevens een korenfestival gehouden, dat buiten op de markt bij de kerk goed te volgen was. Het korenvolk was een dankbaar publiek op de ambachtenmarkt. Zelfs werden wij in de stand van "De Oude Dorpskern" nog door een koorlid uit Haarlem vergast op met sprekende mimiek voorgedragen gedichten uit oude en minder oude doos. Prachtig was het. Een fors stuk Leeuwenhorster kruidkoek was zijn deel.. Behalve de verenigingskraam waren ook onze vrienden van het GON aanwezig, en Wim Hoek met z'n haringkar. En vele ambachten natuurlijk. Zelf heb ik met de familie nog een bezoekje aan de Vuurtoren gebracht, waar de onvermoeibare Angela Boerema in de lichtkoepel langzaam aan het gaarsudder was.

Bravo Open Monumentendagcommissie! Zo willen we er nog wel meer....





Hervormde kerk St. Jeroen

Petra v. Schie

Opening Voorstraat

Tom Verburg

Het is alweer geruime tijd geleden dat het stuk Voorstraat tussen Raadhuis en Lindenplein geopend werd. Het NOV organiseerde een festiviteit ter ere van de opening door mevrouw Medemblik, die helaas inmiddels overleden is. Toen werd er al gezegd: dat doen we nog eens over als de héle Voorstraat klaar is. Deze zin is blijven hangen, want in de laatste bestuursvergadering voor de vakantie werd vrijdag 13 september uitgekozen als openingsdatum.

Als uitgangspunt werd gekozen voor een festiviteit waarbij zowel begin als einde van de Voorstraat betrokken zouden zijn. Met name op het laatste stuk, waar tamelijk veel ondernemers gevestigd zijn, maar menige festiviteit aan voorbij gaat, zou de plek moeten zijn waar de feestelijkheden geconcentreerd zouden moeten zijn. Aan de andere kant mocht het begin van de Voorstraat ook niet vergeten worden: dat stuk straat werd als laatste gerenoveerd. Voor de hand lag dat de opening bij het begin, dus op dit stuk moest plaats vinden.

Zoveel mogelijk bedrijven werden gevraagd om mee te doen in de sponsoring en de organisatie van de activiteiten. De respons was boven verwachting. Met name ook het enthousiasme aan het eind van de Voorstraat mag genoemd worden.

Inmiddels was het half augustus geworden, en een organiserend comité met Mart den Hollander, Wim Knijnenburg, Ron van Zanten, de fam. Brouwer (schadebedrijf), Frans Brouwer (gas/las) en echtgenote, Céline Spiekerman en Els v.d. Kuip bogen zich met enkele bestuursleden van De Oude Dorpskern over de meest wilde ideeën.

Op die vergaderingen werd veel gelachen, gekankerd, dorpswetenswaardigheden en geschiedenissen opgerakeld, en nog eens gelachen. Uiteindelijk kwam het programma boven tafel: ballonnen, Excelsior, burgemeester, optocht, Bins Bitter, Torentrekkers, paard en wagen, etc.

Het was leuk om allerlei mensen nader te leren kennen, die je alleen van gezicht kende.

Frans Brouwer zou voor het -helium- gas zorgen, met de ballonnen. Wat een inzet. En dan te bedenken dat de familie Brouwer nog steeds ballonnen aan het vullen was terwijl de straat geopend werd. Dat vinden hij en wij nog steeds jammer!

De Party Service zorgde voor de kaartjes aan de ballonnen, en ijs bij het oplaten. Els v.d. Kuip verzorgde paard en wagen, die de jeugd door de dorpskern vervoerde, slager Knijnenburg en Royal boden snacks aan. Brouwer (spuiterij) gaf de jeugd kleine attenties, Hans Vink sponsorde mee met de hoofdprijs van de ballonwedstrijd

Ook de burgemeester verleende z'n medewerking, nadat hem was uitgelegd waar het *begin* van de Voorstraat is, iets wat zelfs maar weinig echte Noordwijkers weten!

Vrijdag de
dertiende

Uw voorzitter had niet durven dromen dat zoveel kinderen de weg naar het begin van de Voorstraat zouden vinden. De opening werd een daverend succes. Nadat voorzitter en burgemeester elkaar hadden toegesproken, opende de burgervader de Voorstraat door het -door Leo en Mieke v.d. Meer afgestane rood/wit geblokte plastic- lint door te knippen, waarbij een tros ballonnen vrij kwam. Een aantal kinderen meenden toen reeds ballonnen te moeten oplaten, maar gelukkig ging het merendeel mee naar Voorstraat-Westende. Daar werd geproost met Bins Bitter en gingen de ballonnen de lucht in. Inmiddels had Excelsior nog een staaltje goede muziek laten horen.

Later op de avond kwamen de Torentrekkers nog in aktie, en tot in de vroege uurtjes werd er ruim Bins Bitter gedronken.

Met plezier kijken we terug op deze festiviteit, herinneren we ons de samenwerking met de ondernemers, de medewerking van de gemeente inzake vergunningen e.d., hoewel onze vereniging een forse financiële aderlating onderging -maar zoveel feesten geven we nu ook weer niet.





De Overtuin

Tom Verburg

Samen met een aantal omwonenden en de vertegenwoordigers van de Noordwijkse Natuur en Vogelclub zaten wij met de afdeling groenvoorziening, t.w. de heren De Visser, directeur Openbare Werken, Schoenmaker en Hoek, om de tafel ter bespreking van de plannen van de gemeente met de Overtuin.

De omwonenden hadden wensen ingediend, de heer Israël zelfs nog een plan voor een zeer originele renaissanceachtige kruidentuin, terwijl de vereniging "De Oude Dorpskern" de wensen van zo veel mogelijk omwonenden had gecombineerd met haar eigen ideeën tot een totaal-



plan. Deze laatste tekening had de gemeente op haar beurt weer gebruikt als uitgangspunt voor een visie op de Overtuin waar een ieder in grote lijnen tevreden over was. Op een aantal details zegde de heer De Visser toe rekening te willen houden met de wensen van de bewoners. De hier afgedrukte tekening zal nog op enkele ondergeschikte punten gewijzigd worden. Een ijzeren hek om de hele tuin heen kon de heer De Visser niet vast beloven, in verband met de hoge kosten. Eindelijk, verzuchtten wij. De aanhouder wint....

Noordwijks wel en wee, van Dorus Mol tot Stoute Kee.

Dit is de titel van de nieuwste gedichtenbundel van Bep van Oosten.

Bij de opening van de Kerstmarkt op woensdag 11 december a.s. om 12.45 uur zal ter verhoging van de feestvreugde de presentatie plaats vinden van de nieuwe gedichtenbundel van de bekende Noordwijkse dichteres Bep van Oosten, getiteld: *Noordwijks wel en wee, van Dorus Mol tot Stoute Kee*.

Het is zeker niet de eerste, maar wel één van de mooiste dichtbundels van Bep van Oosten. Het geweldige succes van de jubileum-gedichtenbundel voor Verkade inspireerde haar tot een typisch Noordwijkse bundel, waarin gedichten over Noordwijkse huizen, straten, pleinen, maar vooral ook *mensen*. Een aantal typisch noortukse figuren als Dorus Mol, Stoute Kee, Daniel Noteboom, Jacques Urlus werden door Bep op papier gezet.

De bundel zal te koop zijn op de Kerstmarkt, alwaar de schrijfster zelf de exemplaren zal signeren! Een leuk Kerstkadoo voor Noordwijkers?



Kewidenhandel Alkemade

Petrea v. Schie

Het wonen in een oud huis

Mieke Flemming

Je woont in een huis van 300 jaar oud. Het huis staat onder Monumentenzorg, en dat betekent dat als je subsidie wilt ontvangen om een gedeelte van het opknappen te bekostigen, je een architect moet vragen om tekeningen te maken van het bestaande en wat het moet worden. De loterij werkt niet mee, de geldboom doet het niet, maar toch proberen het heerlijke huis wat op te knappen, het wat beter te laten functioneren. De beslissing is genomen om met stukjes en beetjes wat te doen. De eerste fase, het riool. De oude werkt niet zoals het hoort: oude grespijpen waar het wc papier in blijft hangen, een beerput achter het huis, nog een bij de burens en dan pas een afvoer naar het hoofdriool in het achterom, is niet echt optimaal.

Gelukkig hadden we het voor elkaar dat er een aansluiting kon worden geplaatst naar het hoofdriool in de Voorstraat voordat de straat opnieuw gelegd werd, want het zou zo'n zonde zijn om de staat weer open te maken.

In opdracht van architect Bob van Beek, komt op 19.8.'91 het aannemersbedrijf Paardekoper beginnen. De marmeren tegels worden uit de gang verwijderd, voor hergebruik, en de gang wordt een zandbak. De muur (anderhalf steens) achter de wc wordt gesloopt, om de loze ruimte tussen Voorstraat 19 en 23 te gebruiken als garderobe (heeft no. 21 daar gestaan??). Breken die boel, hopelijk met een beetje gevoel, want je bent toch aan zo'n huis gehecht.

Je voelt je aangetrokken door de jongens (werkers/opknappers van de aannemer). Ze hebben begrip voor het feit dat je in je huis blijft wonen terwijl er overall aan gesleuteld wordt (zo'n riool zit ook overall). Je praat zo eens met elkaar als het tijd is om een "bakkie" te doen. Het aannemersbedrijf, een familiebedrijf (ook een grote familie, 10 kinderen, 4 werken in et bedrijf). Je vraagt, je wil weten hoe of wat, je wil een deel zijn in zo'n project van verandering/verbetering. Je vraagt of dat zou kunnen? "Ja baas!" en dan zit je in een tweestrijd, het gevoel van maatjes /werk/aannemers/opdrachtgever, kan je dat gescheiden houden? Het huis wordt gesloopt, verwoest, wat zullen we nu weer vinden? Je dagelijks bestaan vierkant in de war gebracht. Je kan toch niet met je neus er continue bovenop zitten? Er moet gewerkt worden! Kon je maar helpen, als leerling/hulp - maar dat kan gewoon niet. Leve de lol, tanden knarsen, en denken wie zou er anders zorgen voor het 'bakkie'.

Het heden, verleden - de geesten worden op allerlei manieren gewekt. Het zou goedkoper zijn om de voorgevel te laten staan en een nieuw geheel erachter te bouwen, maar dat doe je niet, de sfeer zou je slopen, doe je ook niet echt aan hergebruik, oftewel het modewoord 'recycling'. Daar deden ze vroeger al aan; de balken uit de keuken waren oude kozijnen met houten wieltes van schuiframen.

Alles ligt onder het stof, stoffen heeft geen zin, je kruipt zo af en toe weg in een boek, je ruimt kasten op, je sorteert de schroefjes in de gereedschapskist, dat moest toch nog altijd een keertje. Je voelt dat je alles in de gaten moet houden, want misschien vergeten ze wat, je pobeert jezelf te blijven, en schreewt af en toe: "Waar zijn we mee begonnen?". Je denkt: "Geven zij, de bezige bijen, net als directeur duizendpoot ook zoveel om Voorstraat 23? Zeur je teveel? Maak je je te druk? Ja, zo zit je nu eenmaal in elkaar".

Je kijkt er naar uit om alles weer in orde te maken, alles weer op zijn plek, maar eerst de boel schilderen. Je maakt een fotoreportage om alles vast te leggen. Al het werk verdwijnt achter muren en onder de tegels van de gang, die op hun beurt zeer zorgvuldig door een meestertegelzetter een geheel nieuwe oude gang creëren. En je doet weer aan recycling door de oude tegels te hergebruiken. Helaas moeten de heren van het energiebedrijf toch de straat open maken om nieuwe leidingen te leggen,

want de bestaande toestand wordt afgekeurd. Het rood/witte plastic lintje, gespannen tussen de bomen om de parkeerplek voor het huis vrij te houden voor de werkers, kwam goed van pas, anders had de burgemeester het laatste stukje Voorstraat niet kunnen openen. Zes weken al die mensen in huis, en dan eindelijk kan je het oude huis weer heerlijk in orde maken. Denk je: "tot de volgende fase, of zullen we die toch maar achterwege laten?"

De eerste foto van Dorpskernkinderen

*foto: Madeleine van
Dijk-Lely*



Kerstmarkt 1991

Woensdag 11 en donderdag 12 december in de Grote (of St Jeroens)
NH Kerk aan de Voorstraat van 13.00 tot 21.00 uur

Ruim 40 exposanten bieden originele kerstartikelen aan, home-made inmaakwerk, vele soorten kerstversieringen etc. etc. . Sfeervolle muziek klinkt hierbij door de met kaarsen verlichte middeleeuwse kerk.

Het is zeer de moeite waard de Kerstmarkt beide dagen te bezoeken, omdat de volgende dag er vele andere standhouders zijn.

De dames van de hervormde vrouwendienst verzorgen een gezellige koffieschenkerij in het koor.

Entree: volwassenen f 2,50 en kinderen tot 12 jaar f 1,-



Agenda

woensdag 11 en donderdag 12 december
Kerstmarkt
plaats: Grote NH Kerk aan de Voorstraat
tijd: 13 - 21 uur

dinsdag 31 december
Gezamenlijk vuurwerkafsteken
plaats: Voorstraat (Lindeplein-Douzastraat)
tijd: 0.00 uur-0.30 uur

maandag 6 januari
bestuursvergadering
tijd: 20.15 uur-23.00 uur

dinsdag 7 januari
Nieuwjaarsborrel met levende muziek
plaats: Royal
tijd: vanaf 21.30 uur

maandag 9 maart
Algemene Ledenvergadering
tijd: 20.00 uur

zaterdag 21 en zondag 22 juni 1992
Open Tuindagen & Markt Onder de Linden



Tom Verburg

Levensgevaarlijk !!!

Aan het parkeerterrein tussen de RK Kerk St Jeroen en de Kerkstraat ligt de tuin van deze kerk. Door de gemeente werd indertijd voorzien in een afscheiding tussen parkeerterrein en tuin. Er werd een -voor die jarenhandige betonnen muur opgetrokken. Inmiddels is deze muur het aan het begeven. Op een plek, waar zoveel kinderen van de Bronckhorstschool passeren, is een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Waarom moeten die kinderen de dupe worden van deze situatie? Een dodelijk ongeval is niet ondenkbaar, als er kinderen, ondernemend als ze hier in Noordwijk zijn, over die muur gaan klimmen. Bedolven onder het beton kunnen ze worden. Waarom wordt er niets aan gedaan? Recentelijk zijn er al twee ongevallen met kinderen gebeurd in vergelijkbare situaties. Gaat U maar eens kijken en oordeel...



Typen en voorraden Leilinden e.a.



Type A

Stamomvang 20-35 cm
 Stamhoogte 220-250 cm
 Totale hoogte ± 5 meter
 Geleid vanaf 11/'86
 Tilia platyphyllos



Type B

Stamomvang 16-18-20 cm
 Stamhoogte 200-225 cm
 Totale hoogte 325-350 cm
 Geleid vanaf 11/'85
 Tilia platyphyllos
 Tilia eur. Pallida
 Tilia eur. Zwarte Linde
 Tilia cordata
 Tilia euchlora



Type C

Stamomvang 14-35 cm
 Stamhoogte 200-250 cm
 Totale hoogte 450-475 cm
 Geleid vanaf 11/'85
 Tilia platyphyllos
 Tilia eur. Pallida
 Tilia eur. Zwarte Linde
 Tilia cordata
 Tilia euchlora



Type D

Stamomvang 30-40 cm
 Stamhoogte 180-200 cm
 Vlucht 300-350 cm
 Geleid 1981
 Tilia platyphyllos



Type E

Stamomvang 25-40 cm
 Kroon diameter 2-3 meter
 Stamhoogte 240-280 cm
 Kroon met 1-2-3-4 jarig hout
 Tilia "Longevirens" - Aesculus hippoc.
 Platanus acerifolia

COPIJN&ZN

Vraag onze brochure aan over:
 I Leilinden en andere vormbomen
 II Middelzware bomen

Groenekanseweg 174, 3737 AK Groenekan (Holland) ☎ 03461-2401

Aktie "Duimecruydt voor de kerktuin"

S.W.J. Dieleman,
W. Alexanderpark 33

Het is inmiddels bekend dat het met ons (natuurlijk) milieu slecht gesteld is. Toch wordt er graag over gepraat en geschreven en aan mooie voornemens en adembenemende plannen is geen gebrek. Congressen over het milieu volgen elkaar in ras tempo op en het ene milieubeleidsplan is nauwelijks gelanceerd, of een vernieuwde versie staat alweer gereed om in de ruimte te worden geschoten. Evenwel: praatjes vullen geen gaatjes.

Zo is er ook heel wat gepraat over de ergerlijke milieuvervuiling binnen de muren van de kerktuin; veel ergernis, maar weinig daadkracht. Tenslotte heeft ondergetekende letterlijk de handen uit de mouwen gestoken, en is aan de slag gegaan; milieubeleid doe je tenslotte met je handen. En omdat de kerken, juist de kerken zich



zorgen behoren te maken over de medeschepsels (mens, plant of dier), leek het mij logisch dat de kerktuin van de Grote Kerk plaatsing bieden aan de in ons land zo bedreigde wilde planten. De afgelopen jaren heeft U al enig resultaat kunnen zien van deze filosofie van de kerk (conciliair proces) en het gezwoeg van ondergetekende.

Hoewel er nog veel werk verzet moet worden, nadert ook het gedeelte van de kerktuin langs de muur zijn voltooiing. Dit gedeelte kostte de meeste tijd en

De heemtuin bij de kerk.

helaas ook het meeste geld, ook al werd en wordt er zoveel mogelijk met gebruikte spullen gewerkt. Om aan het benodigde geld te komen, heb ik een soort sponsoractie ondernomen met de idee, dat je natuurlijk best eens de aanleg van een oenbare tuin kunt sponsoren; als je een volleybalclub sponsort, waarom dan niet een activiteit die gericht is op de verbetering van ons leef- en woonmilieu? Het benodigde bedrag om van de kerktuin iets bijzonders te maken is niet gehaald; enkelen hebben het belang ingezien van mijn inspanningen en hebben een financieel gebaar gemaakt.

En zo dreigt het project om van de kerktuin iets aparts te maken, wegens geldgebrek te stagneren.

Dit zou natuurlijk te gek zijn! Daarom wordt er een laatste poging

gedaan om aan geld te komen, en wel door middel van de aktie "Duimecruydt voor de kerktuin". Het werkt als volgt. Het langste houten hek langs het tuinpad telt 42 betonnen rasterpaaltjes. Deze paaltjes komen voor adoptie in aanmerking; voor f 50,- per paal kunt U zeggen dat U daadwerkelijk bijgedragen hebt aan de verfraaiing van Noordwijk-Binnen.

Als U het bedrag te hoog vindt, doet U samen met Uw buurman: is het bedrag voor U niets, dan adopteert U er twee of meer. De lezers van "Kernpunten" hebben de primeur en om het goede voorbeeld te geven adopteert ondergetekende paaltje nr. 1.

Ook paaltje 2 is al weg. En nu de rest; niet dringen!

Door f 50,- over te maken op postgiro 44.76.99 van de Hervormde Gemeente Noordwijk, onder vermelding van "Aktie Duimecruydt" kunt U de gelukkige adoptie-ouder worden van een tuinpaaltje. Het zou leuk zijn als bij de verschijning van de volgende "Kernpunten" Uw naam prijkt temidden van de 41 andere.



Tenslotte nog iets over de naam. "Duimecruydt" is een 17e eeuwse benaming voor geld. Het is bekend dat sinds de eerste plantjes van dit woekerend onkruid ver vóór Christus in Mesopotamië verschenen, de opmars niet meer te stuiten is. Zelfs de meest principiële mens kan nauwelijks weerstand bieden aan de bewelmende roes ervan; het is het meest verslavende middel op aarde dat geest vernauwend en geweten verruimend werkt: hoe meer je hebt, hoe meer je wilt.

Daarom is het goed om er wat van af te staan voor een hoger doel; een wilde plantentuin bij de kerk.

*Was dit ooit een honden-
toilet?*

dorpskern in 't kort - dorpskern in 't kort - dorpske

Bewegwijzering

Ooit bedacht een slimme geest dat het voor toeristen en andere niet-noordwijkers handig is was om wegwijzers te plaatsen. Helaas heeft de tand des tijds ze niet onberoerd gelaten. En er is ook zo hier en daar wel een dienst verplaatst in het dorp. Suggestie voor een nieuw seizoen?

Geluid

Als het lente en zomer is, gebeurt het regelmatig dat men onze aandacht probeert te trekken voor iets belangrijks, via het medium van de geluidswagen. Zo'n wagen rijdt al pratend door de straat, en niemand verstaat ook maar iets, behalve dan dat de rust onnodig verstoord is. Wie ooit in staat is geweest -buiten de omroeper- de volledige boodschap te verstaan, moet een begaafd wezen zijn. Wordt het niet eens tijd voor een verbod hierop?

Overtuin

Hier hadden een paar pinnige regels moeten staan over het onderhoud van de gemeente en de Overtuin, maar elders ziet U het plan van de gemeente, gebaseerd op de wensen van de meeste bewoners, dus slikken we deze regels maar in. Beter laat dan nooit...

Klok

In het kerkblad van de NH gemeente, nr 21, lezen we dat koster Hoek de luidklok van de Rank weer in ere heeft hersteld achter het hek van het Douzamonument in de Grote NH kerk. Goedzo, koster Hoek! Altijd in de weer, deze kostelijke koster! Leuk om des zomers buiten op te stellen, temidden van de wuivende bloemen en planten? Idee?

Vegen

Blazen of vegen? Het is ook nooit goed, zullen sommige mensen van Openbare Werken zeggen. Kom je blaren blazen, dan piepen de bewoners weer over vuile ramen, kozijnen en auto's. Hopelijk is deze kritiek niet zó fors geweest, dat men maar van het vegen afziet. Die indruk hebben we wel de afgelopen periode gekregen. Als je als bewoner je blaren netjes op straat veegt, komt de gemeente ze niet weghalen. Zo blijf je vegen, en zo wordt het steeds glibberiger op straat...

De Poort van Kleef

De één vertrekt, maar de ander knapt op. Mart den Hollander vertrekt uit De Beurs, maar De Poort van Kleef is schitterend gerenoveerd. We wensen de familie Wijsman nog heel veel jaren toe in zo'n mooie omgeving!

Borrel

Het bestuur overweegt de maandelijkse borrel eens per kwartaal te gaan houden. De echte vaste borrelaars mogen natuurlijk blijven komen. Hoe denkt U erover?

dorpskern in 't kort - dorpskern in 't kort - dorps

Secretariaat

Voor alle duidelijkheid: we hebben sinds een aantal maanden een nieuwe secretaris: Brigitte Duindam-Filbry, Wilhelminastraat 31. Niet iedereen weet het, daarom nog maar eens. We zijn al heel tevreden over Brigitte Filbry, laat dat gezegd zijn!

Florahof

Het is nog stil over de inrichting van de Florahof. Maar we mogen ook niet teveel tegelijk vragen. Wellicht als de Overtuin gereed is... Maar als die dan klaar is, hier alvast een voorzet: een prieellinde, zoals bij de Leidse Burcht.



De jonge prieellinde op de Burcht in Leiden werd als boom geplant en is in 5 jaar tot priedelboom uitgegroeid.

Jetje verplaatst.....

En jawel, hoor. Zomaar loop je over het Lindenplein, en opeens staat Henriëtte Roland Holst aan de andere kant, bij de Witte Slager. Keek ze eerst vorsend uit over de Voorstraat, zonder overleg werd ze verplaatst, vooruit lopend op de verkoop van de zijtuin van de Lindenhof aan de heer Van der Wiel. Dat kan natuurlijk niet, gemeente. Gaarne overleg, juist daar, war dat zo eenvoudig is.



Nieuwjaarswens

in het bezit van
de familie
Passchier (Koois)

Zeer geliefde vader en moeder

Was blij toen ik op dezen dag,
De scheem'ring van den morgen zag,
Omdat een grooze Kinderplicht,
Door mij zou worden uitgerigt,
O lieve ouders in dit stond,
Leest U de kinderlijke mond,
Den wensch van 't kinderharte voor,
Verleent dan gunstig mij gehoor:
God hoede U in dit gansche jaar,
Voor tegenheden en gevaar;
Hij doe U leven voor Uw kind,
Dat U, naast God, het meest bemint,
God geve door zijn Geest aan mij,
Dat ik bestendig U verblij:
Weet dat gij 't grootst geluk geniet
Als gij Uw kind gehoorzaam ziet.

Uwe Onderdanige Zoon
Jacobus Passchier
Noordwijk, 1824

