

Noordwijk heeft een schat aan historie binnen haar grenzen. Ruim 100 rijksmonumenten tonen acht eeuwen Noordwijkse geschiedenis. Een enorme variatie van de robuuste kerktoren uit de dertiende eeuw tot de bollenschuren uit het begin van de twintigste eeuw.

Ervaar *de Middeleeuwen*

De geschiedenis start met de landing van Jeroen in de negende eeuw. Hij probeerde de bevolking te kerstenen, maar moest zijn geloof van de Noormannen afzweren. Hij weigerde dit en werd onthoofd. In 1429 werd Noordwijk tot bedevaartplaats verheven door de bisschop van Utrecht. Dit betekende een enorme bloeiperiode voor Noordwijk. De imposante Oude Jeroenskerk en R.K. Sint Jeroenskerk getuigen hiervan.



Beleef Jeroen

In navolging van Willibrordus en Bonifacius bracht Jeroen het Christelijk geloof naar

Noordwijk. Zijn relikven worden nog altijd bewaard in de R.K. St. Jeroenskerk. ***Benieuwd?***

De kerk is iedere zaterdagmiddag in de zomermaanden opengesteld. Deskundigen vertellen U alles over de kerkgeschiedenis en Jeroen.

Noordwijk heeft de oudste en nog volledig functionerende schutterij van Nederland. De oprichtingsacte uit 1477 ligt in de kluis, maar inmiddels blijkt het Sint Jorisgilde nog zeker 100 jaar ouder te zijn. Reeds vele eeuwen spannen de broeders van het gilde iedere vrijdagavond hun bogen op de schuttersweide. Het doel is de Gaay met de eieren op de 26 meter hoge paal. Na de wedstrijd worden de voetbogen en pijlen weer opgeborgen in de historische wapenkamer, het doelengebouw.



Pas op voor de pijlen

Iedere vrijdagavond in de maanden mei-augustus wordt er na 19.30 uur met scherp geschoten aan de Offemweg!

Toch bent U van harte welkom. Achter de koningspalen staat U veilig en kunt U de heren aan het werk zien. Er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens het zilverschieten op de zaterdag rond de langste dag is alles en iedereen in vol ornaat.

De Nachtwacht van Rembrandt komt in Noordwijk tot leven.

Beleef *de Gouden Eeuw*

De Gouden Eeuw is in Noordwijk op vele plaatsen zichtbaar. In de zeventiende eeuw werd op tientallen plaatsen in het dorp touw geslagen voor de vloot van de VOC en plaatselijke vissersschepen. De laatste touwslagerij verdween uit de Douzastraat in de twintigste eeuw. De toegangspoort naar het bedrijf herinnert hier nog aan.

Daarnaast bouwden rijke kooplieden en bestuurders hun woningen langs de Voorstraat.



Oranje Boven

In 2005 vormde de imposante Oude Jeroenskerk het decor voor een koninklijk huwelijk.

In de Gouden Eeuw lieten de prinsen Maurits en Frederik Hendrik ook al hun 'handtekening' achter in de kerk.

Nieuwsgierig?

Op de zaterdagmiddagen in de zomer is de kerk geopend en wijzen de gidsen U graag op de herinneringen die de zoons van Willem van Oranje hier achterlieten.

De Gouden Eeuw liet nog meer sporen achter in de kerk. Zo hangt in de toren een kerkklok uit 1672 van de gebroeders Hemony uit Amsterdam. Zij goten in die tijd de beste en duurste klokken ter wereld. In vele beroemde kerken hangen hun klokken, zoals in de Westerkerk in Amsterdam.



Verdronken klok

Bijna was de beroemde Hemony-klok verdwenen in de ovens van de bezetter om te worden omgesmolten tot oorlogstuig. Benieuwd naar het bizarre verhaal hoe deze klok de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd?

Beklim dan op zaterdagmiddag de toren onder leiding van een van de gidsen. Zij vertellen dit en nog veel meer wetenswaardigs tijdens de spannende tocht met uitzicht tot Amsterdam en Rotterdam.

Kosten: 3 euro 50

Zelf ontdekken

In ieder jaargetijde is het goed toeven in de Oude Dorpskern. Bij zomerse hitte wandelt U heerlijk in de schaduw van de honderden monumentale Lindenbomen. Tijdens najaarsstormen ervaart U de beschutting van de vele monumentale gebouwen. In de winter brengt de sneeuw de Voorstraat en het Lindenplein in een fotogenieke Anton Pieksfeer.

Ontdek zelf het unieke gotische stenen huis uit de Middeleeuwen. In steden als Amsterdam en Leiden zoekt U tevergeefs naar zo'n zeldzaam oud huis. Maar ook de trapgeveltjes uit de Hollandse Gouden Eeuw en de statige 18^e eeuwse patriciërs woningen in rijke Lodewijkstijlen doen een beetje stads aan. En vergeet de dorpspompen niet. Zij herinneren aan de tijd dat er nog geen waterleiding was. In Noordwijk hebben alle drie de pompen de eeuwen van vernieuwing overleefd.



Toe aan een verfrissing?

Strijk dan neer in café Thomas en proef de vier eeuwen historie van binnen. Je valt er nog met de deur in huis.



Het onderduikadres van Alfred Heineken

De bekende bierbrouwer Alfred Heineken woonde als jongeman al in Noordwijk. Om uit de handen van de bezetter te blijven vond hij een onderduikadres achter een vier eeuwen oude gevel in de oude dorpskern. De kast waar hij zich in verborg mét het geheime bierrecept staat er nog steeds.

Waar dat was komt U te weten tijdens de historische rondwandeling in de zomer op dinsdagavond vanaf het raadhuis in de Voorstraat.

Kosten 4 euro 50

naar Binnen

Natuurlijk maken al deze historische panden U nieuwsgierig om eens binnen een kijkje te nemen. Respecteer de privacy van de bewoners, er bestaan vele mogelijkheden om dit eens te doen

Zoals:

- De Tuinenmarkt
- Muziek in Jeroen
- Verborgene Klanken
- Schrijvers Binnen
- enz. enz.

Houd de Noordwijk agenda in de gaten

